



אביטה נפלאות

בס"ד, פרשות ויקרא-זכור-פורים תשפ"ב, גיליון 9

מעובד מתוך שיעורים והתוועדויות של הרב יצחק גינזבורג שליט"א

הרפואה המודרנית ומחיית עמלק

כי אנחנו יכולים להילחם חיים שלמים בספקות הפנימיים, או באויבי ישראל החיצונים, ובסוף - ללכת בדרך כל הארץ. אז אם כולם מתים בסוף... אולי עמלק בכל זאת מנצח?

אבל כשאנחנו מגדירים את המלחמה בעמלק כמלחמה במוות עצמו, אנו מגלים שלמלחמה הזו שותפים לא רק מי שעסוקים בעבודה הרוחנית למיגור המוות, אלא גם גדודים רבים של מדענים ורופאים - מכל עמי העולם! הרפואה המודרנית מאריכה את תוחלת החיים ומקדמת אותנו אט אט אל היעד - הניצחון על המוות.

מה צריך לקרות כדי שגם הרופא וגם המדען ישירו "הצילנו הצילנו מקליפת המן-עמלק" מתוך תחושה שזו השליחות שלהם ממש? בכך עוסק הגיליון שלנו.

הרב גינזבורג שליט"א מעמיק כדרכו להתבונן בסוגיות האקטואליות הללו, מציע חיבורים מפתיעים וחושף ניצוצות במקומות בלתי צפויים. בואו ונביט כמה זה נפלא.

**"בשמחה רבה ובששון גובר
אנו מודיעים על חיסולו של...
עמלק!"**

כך תיראנה בוודאי מודעות היפך-האבל שיודפסו באלפיהן לעתיד לבוא. אבל מיהו אותו עמלק? כיצד נלחמים בו? עמלק הוא ספק, זה ידוע. עמלק הוא הנאצים ודומיהם, גם זה ידוע. וזה הכול? הלב מבקש למצוא נקודה אחת שחורזת את כל המופעים של עמלק, בתוכנו ומחוצה לנו. נקודה כזו תאפשר לנו למקד את המלחמה בעמלק, ואף תסייע לנו לגלות כלי נשק חזקים ומפתיעים שעומדים לרשותנו.

המלחמה בעמלק היא מלחמה "על כל הקופה", ולכן תמונת הניצחון המבוקשת במלחמה הזו צריכה להיות מוחלטת וחד משמעית. מהו הניצחון הגדול ביותר שהמין האנושי יכול לקוות לו? הניצחון על המוות.

מעובד מתוך חוברת **נפלאות** היוצאת בכל שבוע ומופצת בכל רחבי הארץ. להצטרפות - ראו בגב הגליון

ג	ל	ע	י	נ	י
ו	א	ב	י	ש	ה
נ	פ	ל	א	ו	ת
מ	ת	ו	ר	ת	ך

מלחמה במציאות ובלב

מורכבת וממושכת ברע שמסתתר בתוכנו. את כל הנשק הפיזיים תופסת עבודה נפשית מאומצת לזיהוי הרע הנפשי וביעורו.

בתורת החסידות ישנו דגש רב על העבודה הפנימית והמלחמה בעמלק שבתוכנו. בעקבות כך עלולה להיווצר תפיסה שגויה כי את המלחמה החיצונית צריך להשאיר למלך המשיח, אך זו טעות, כמובן. ה'עמלקים' שמעוויינים בהשמדתנו גורמים פיקוח נפש שאינו סובל דחוי, כפי שהדגיש הרבי מליובאוויטש רבות, ועלינו להילחם בהם ולנצחם בהקדם האפשרי. לא שייך לומר לחייל בצבא: 'קודם תקן את עצמך ואחר כך צא להילחם באויב'. ועם זאת, לצד ביעור הרע המוחשי, אויבי ישראל, יש לפעול למחייית הרובד הפנימי שלו, הרע שבנפש.

העם העמלקי במתכונתו המקורית אינו קיים עוד, אך גם היום אנו מצוים לזכור את מעשיו ומצוות מחייית עמלק עדיין רלוונטית. צאצאיו הרוחניים של עמלק מופיעים במהלך הדורות כעמים וכדמויות של שונאי-ישראל מובהקים. הנאצים, ובראשם היטלר ימ"ש, היו דוגמא מצויינת לעמלק כזה. גם כיום, ישנם אויבי ישראל הרוצים להשמידנו ופגיעה בהם היא חלק ממחייית עמלק.

מעבר לעמלק שבחוץ, ישנו עמלק פנימי שפועל נגדנו ללא הרף ומאיים להשמידנו מבחינה רוחנית – עמלק שבלב. הבעש"ט לימד ש-**עמלק** בגימטרייה **ספק**, הרע שבתוכנו מתבטא בספקות באמונה בה', בגאווה ובחוצפה, שהן שורש כל המידות והתאוות הרעות. מלחמת עמלק הפנימית היא מלחמת היצר הטוב ביצר הרע וביעורו מתוך האדם – מלחמה

מלחמת עמלק כיום היא גם מלחמה באויבי ישראל וגם מלחמה פנימית ברע שבנפש, בספק ובגאווה שהם שורש כל המידות הרעות. שתי המלחמות משלימות זו את זו ומשקפות זו את זו. ביעור עמלק החיצוני צריך להתקיים בד בבד עם ביעור עמלק הפנימי.

לנצח את המוות

של הטוב עליו, "מחה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים".

עמלק - "הוא מלאך המוות"

אם נתבונן לעומק נגלה כי לעמלק החיצוני, האויב האכזר, ולעמלק הפנימי, תמצית היצר הרע שבלב, יש שורש נסתר משותף – המוות.

חז"ל מתארים: **"הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המוות"** – ואלו הן בעצם שלוש מדרגות של עמלק:

מקור הכינוי **"שטן"** בספר איוב, שבו השטן בא ומקטר על איוב הצדיק – מישהו נראה לו מוצלח מדי והוא מקנא ורוצה לקלקל. זו ממש תכונת עמלק, שבא להילחם בישראל בלי שום סיבה – פשוט כי הצליח להם מדי, והוא רצה לקלקל, לקרר את האמבטיה'.

מלחמת עמלק אינה רק מלחמה בין עמים, אלא **"מלחמה לה' בעמלק מדר דר"** – לה' עצמו יש 'עניין' רציני עם עמלק. כך אומרים חז"ל שה' נשבע ששמו וכסאו לא יהיו שלמים כל עוד זרעו של עמלק קיים. העימות הארצי משקף עימות שמימי-רוחני שנוגע לשורש הבריאה.

רוב המלחמות נגד תופעות שונות של רוע הן עימותים מקומיים ונקודתיים. אך עמלק איננו עוד נקודת-רוע, הוא שורש ותמצית הרוע בעולם. שאר הרשעים בעולם הם סניפים המתפתחים ממנו וצועדים בעקבותיו. לכן נדרשת מלחמת טוטאלית בעמלק, ושאל המלך אף הודח ממלכותו בשל העובדה שלא 'גמר' עם עמלק עד הסוף.

המלחמה בעמלק היא מלחמת-נצח, מלחמה 'עד הסוף' לעקירת הרע משורשו ולניצחון סופי וגמור

ששמו וכסאו לא יהיו שלמים עד מחיית עמלק. גמור התיקון הוא מיגור כליל של המוות מהעולם.

זיהוי עמלק כמלאך המוות הופך את מלחמת עמלק לאוניברסלית. אין זו רק מלחמה של העם היהודי, בחיר

עמלק מושך אותנו להרס עצמי על שלל צורותיו: זלזול בבריאות הגוף והנפש, פגיעה במערכות היחסים היקרות לנו, התמכרויות, ועד כדי אובדנות ממש

ה א ו מ ו ת , נגד העם העמלקי, קצה ה ס ק א ל ה של הרוע. ה מ ל ח מ ה ב מ ו ו ת היא הרצון לחזור אל הנורמליות המקורית, ב ר י ר ת

המחדל של ראשית הבריאה: האדם איננו אמור למות. את המלחמה הזו עם ישראל מוביל ואליה מגוייסת כל האנושות. כך מלחמת עמלק הופכת לבשורה כלל-עולמית.

"יצר הרע" הוא, כמובן, העמלק שבלב – בשורשו גם הוא נטיית-הרס פנימית. העמלק שבלב מוליד את האדם למקומות שליליים והרסניים.

אבל יש כאן גם תיאור שלישי לעמלק – "מלאך המוות". בסופו של דבר, המוות מאפיין את כל הופעותיו של עמלק.

העמלק החיצוני הוא לוחם אכזר שבא על מנת להרוג. בעומק, מטרת העמלק הפנימי היא הטלת ספק מייאש בכל – בסופו של דבר, לועג עמלק, הטבע הוא אנטרופי, כולם מתים ושום דבר לא נשאר, ומה טעם בחיים? אותו עמלק פנימי מושך אותנו להרס עצמי על שלל צורותיו: זלזול בבריאות הגוף והנפש, פגיעה במערכות היחסים היקרות לנו, התמכרויות, ועד כדי אובדנות ממש. כולם היבטים של משאלת המוות שעמלק לוחש באוזנינו בלי הרף.

המלחמה בעמלק היא מלחמה עד הסוף, מלחמה לחיים ולמוות, ובעצם זו מלחמה של החיים נגד המוות עצמו. מלחמת עמלק העמוקה ביותר היא הניסיון להביס את המוות עצמו, והניצחון הסופי הוא ניצחון החיים על המוות. לכן "מִלְחָמָה לָהּ בְּעַמְלֵק מִדֶּרֶךְ", ומשום כך נשבע ה', אלוקים חיים,

עומק המלחמה בעמלק, הפנימי והחיצוני, הוא המלחמה בין החיים למוות. מלחמה זו שותפה כל האנושות, וגמור התיקון יהיה במיגור המוות מהעולם.

תחנה שלישית

רפואה לוחמת

המדעי של הרפואה, המחפש למצוא את סיבות המוות ולנטרל אותן. בעבודת המדענים במעבדות המחקר, העסוקים ללא הרף בניסיונות לפיתוח תרופות וטכנולוגיות רפואיות שמטרתן מיגור מחלות והארכת תוחלת החיים. חלק מהמחקרים נשמעים דמיוניים לגמרי – שימוש בהנדסת רקמות, הנדסה גנטית, אמצעים רפואיים ננוטכנולוגיים שיפעלו בתוך הגוף ואף הדפסת איברים. מעבר לכך, בעשורים האחרונים 'חוקרי הזדקנות' ברחבי העולם מנסים לפצח את המנגנון הביולוגי של ההזדקנות עצמה, במגמה להתגבר על הזקנה שבסופה המוות. כבר כיום תוחלת החיים ארוכה יחסית לדור הקודם, והחוקרים מעזים לדבר על תוחלת חיים ארוכה ובריאה של 120, 150 ואפילו 200 שנה.

כאשר מדברים על הבסת המוות אפשר שוב 'לברוח' למחוזות נפשיים או רוחניים-מיסטיים – התמודדות נפשית עם פחד המוות, או אפילו עבודה רוחנית כדי להגיע לתקופה של "בְּלַעַת הַמָּוֶת לְנֶצַח". אבל גם כאן, כמו במלחמת עמלק כפשוטה, לא די במאבק מול עמלק הפנימי – יש מלחמה ממשית ומציאותית, המלחמה נגד המוות במובן הפשוט והיום-יומי.

החובש שמגיש עזרה-ראשונה, האחות הסועדת את החולה והרופא שנלחם על חיי-אדם בחדר הניתוחים – כולם שותפים במחיית עמלק בלבושו כמלאך המוות.

המלחמה המהותית במוות מתחדדת בחלק

היא בעומקה התנוצצות של המצב העתידי שאנו מייחלים לו – ניצחון גמור על עמלק בלבושו כמלאך המוות.

אפשר היה להתייחס למירוץ להארכת תוחלת החיים בביטול, כמלחמת הישרדות וכבריחה מאימת המוות. אבל האמת שהארכת תוחלת החיים

מלחמת הרפואה והמדע במוות היא חלק בלתי־נפרד ממלחמת עמלק.

תחנה רביעית

גיור מדע הרפואה

האם אין כאן התערבות אנושית יומרנית מדי, מעין 'כישוף' מודרני, שתסתיים בכישלון במקרה הטוב או באסון במקרה הגרוע? באופן מעט פורימי ניתן לשאול: האם המדען נלחם בעמלק, או שאולי הוא עמלק בעצמו??

אכן, חז"ל אמרו "חכמה בגוים – תאמין", והחסידות מסבירה שצריך 'להאמין' את החכמה האנושית – לגייר אותה ולחבר אותה לאמונה בה'. המדע המודרני, במשך תקופות ארוכות, הציב את עצמו כניגוד לתורה ולאמונה – כמציב תמונת־עולם חלופית, מטריאליסטית, שאינה זקוקה להסברים רוחניים למציאות.

ובכל זאת, האוטופיה של התגברות המדע והרפואה על המוות אינה פשוטה כל כך. התקדמות המדע בנושאים אלו טומנת בחובה גם סכנות גדולות. גם אם לא נקבל את החששות שפיתוחי המדע האנושי יגיעו לאנשים בעלי כוונות זדון, עדיין, ממעבדות הפיתוח יכולים לצאת תקלות בקנה מידה עולמי וחדש. בעיצומו של מחקר יכול 'לברוח' וירוס ולהפוך למגיפה עולמית. ניסיונות 'לשחק' בחלקים העדינים ביותר של מנגנון התא יכולים לגרום לתופעות לוואי בלתי צפויות. שינויים גנטיים עלולים לייצר בעיות מוסריות כבדות משקל.

בעומק, היהודי המאמין שואל את עצמו –

וגם וגם. חרבונה זכור לטוב

גם במגילת אסתר אפשר למצוא את שלושת ממדי מלחמת עמלק, לפחות כדרוש־פורימי, שאינו כה־רחוק מהפשט:

המלחמה בשני הממדים המוכרים יותר של עמלק, בעולם ובנפש, שייכת לשני גיבורי המגילה – מרדכי ואסתר. ב"שושנת יעקב" אומרים "ארור המן אשר ביקש לאבדי – ברוך מרדכי היהודי; ארורה זרש אשת מפחידו – ברוכה אסתר בעדי". מרדכי נלחם בעמלק החיצוני, המן צורר היהודים, השטן המתקנא במרדכי ורוצה "לְהַשְׁמִיד לְהָרַג וּלְאַבֵּד" את כל "עם מרדכי". אסתר המלכה, ש"כָּל פְּבוּדָה בַת מֶלֶךְ פְּנִימָה", נלחמת ב"זרש אשת מפחידו", העמלק הנפשי שכולל פחד וספק, גאווה ואובדנות. חז"ל מתארים את התמודדות אסתר, הנפשית־בעיקרה, תוך פיצול־אישיות בין מרדכי ואחשוורוש, צורך להכריע המקלטי שבארמון להזהות עם עמה ו'הסתבכות' עם גילוי השכינה בבית הצלמים של אחשוורוש.

ומה עם הממד השלישי? בין שאר דמויות המגילה מתמקד הפיוט באחת – "וגם חרבונה זכור לטוב". לחרבונה אין דמות נגדית – הוא עצמו עובר־צד במהלך המגילה. כסריס המלך שמבין להיכן נושבת הרוח הוא ראש וראשון לתופעת "ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם". נאה לומר כי חרבונה היה שר המדע של המלך אחשוורוש, שהבין את ההשגחה העליונה והחליט להתקדם איתה... כאשר המלך זועם על המן מציין חרבונה, בטאקט מיוחד, "גַם הִנֵּה הֵעֵץ אֲשֶׁר עָשָׂה הָמֵן לְמַרְדְּכִי אֲשֶׁר דָּבַר טוֹב עַל הַמֶּלֶךְ". במסכת מגילה כתוב שהמן רמוז בעץ הדעת, שהביא מיתה לעולם – "המן מן התורה מנין? הָמֵן הֵעֵץ [אֲשֶׁר צִוִּיתִיךָ לְבַלְתִּי אֶכֶל מִמֶּנּוּ אֶכְלֶתָ]". המן הכין את עץ־המוות למרדכי וחרבונה הצליח להמית את המוות עצמו – בתליית המן על עץ הדעת זוכים לעלות לעץ החיים!

מתת אלוקים. וכמוהו, המדען שבחזית המחקר צריך להכיר בכך שהעולם שאנו חווים וחוקרים הוא מורכב להפליא, ומעל הכול עומד הבורא המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית.

כל עוד המדע מציג את עצמו ככופר בה' ומאמין בחוקי הטבע בלבד הוא ייתקל בתקרת זכוכית. כל פריצת-דרך מדעית ברפואה תוליד תופעות לוואי חדשות

רופא המכיר בנסי ה' ומאמין בו, יהיה בעל לב טוב וישתמש בכוחו רק כדי להיטיב. מדען המכיר בענווה בגבולות הידע, מבין שהבריאה האלוקית היא פלא אחד גדול ומאמין בכך שיש גם נסים מעבר לה, יכול לזכות לסיוע אלוקי ולפריצת דרכים המובילות לניצחון אמיתי על המוות. המדען והרופא המסכימים לצעוד בדרך הזו - והמטופלים המעודדים אותם ללכת בה - עוסקים בפועל במלחמת עמלק במובנה הפנימי ביותר.

אנו מאמינים שעבור תיקון העולם, כדי שהמדע יצליח להילחם בעמלק - המצב הזה צריך להשתנות. הדבר בולט בתחום הרפואה: כאשר הרפואה מתייחסת לאדם כחומר בלבד, היא מפספסת את המורכבות של החיים שהם שילוב של חומר ורוח, עליו אנו מברכים כמה פעמים בכל יום "רופא כל בשר ומפליא לעשות" - חיבור הממד הגשמי עם הממד הרוחני. פלא הבריאה הוא נשיאת ההפכים של החומר והרוח. כאשר הרפואה מתיימרת לתת הסבר מטוריאליסטי בלבד היא מגיעה בתחומים שונים למבוי סתום. יש תופעות שהיא אינה מסוגלת להסביר, דוגמת היעילות החלקית של פלצבון, וישנן בעיות שהיא אינה מסוגלת להתמודד עמן. יותר ויותר גוברת ההכרה שאין מנוס מהתייחסות הוליסטית למכלול של גוף-נפש.

כיהודים, אנו מאמינים שמעבר לגוף ולנפש ישנה קומה נוספת - נשמה ואלקות: כל עוד המדע מציג את עצמו ככופר בה' ומאמין בחוקי הטבע בלבד הוא ייתקל בתקרת זכוכית. כל פריצת-דרך מדעית ברפואה תוליד תופעות לוואי חדשות. כאשר ניפטר ממחלה קשה אחת תצוץ לפתע מחלה קשה אחרת. הרופא נדרש להכיר בכך שהחיים הם נס של אחדות ההפכים של החומר והרוח, ומעל הכול מרחפת הנשמה שהיא

את מדע הרפואה צריך לגייר - להוסיף לו נשמה של אמונה בה', התפעלות מנסיו וענווה כלפיו. רק כך, בעזרת ה', יצליח באמת מדע הרפואה במלחמתו במוות, שהיא מלחמת עמלק.

לסיכום המסע:

למלחמת עמלק יש שלושה רבדים: עמלק החיצוני - שונאי ישראל שעלינו למגר; עמלק הפנימי - תמצית כל הרע שבלב; השורש הסמוי של עמלק - עצם המוות בעולם. זיהוי עמלק עם המוות מסביר מדוע המלחמה בו דורשת ניצחון סופי, מלחמה לחיים ולמוות. למלחמה הזו, עד לניצחון, יכולים אנשי הרפואה והמדע העתידי להיות שותפים מלאים. כדי למלא את המשימה מתוך מודעות נכונה, וגם להצליח בה בעזרת ה', צריך 'לגייר' את המדע - להוסיף אמונה בה' ופתיחות מלאה התפעלות וענווה לחלקים שמעל להגבלות הטבע החומרי.



המאמר מעובד מתוך שיעורים של הרב יצחק גינזבורג שליט"א
בחוברת נפלאות:
נפלאות פרשת כי-תשא תשפ"א bit.ly/VA_ki-tisa_81



משלוח המנות של רבי לוי יצחק

שמח! פורים שמח!" קרא הרבי "הנה ה' שלח לכם משלוח מנות! אכלו ושתו בשמחה".

אחרי שהוציא הכול מהמפה וסידר יפה על השולחן, יצא הרבי בצעדים חרישיים ומיהר לבית הכנסת, שם המתין הציבור בחוסר סבלנות... כשנכנס הרבי, החלו מיד להתפלל ערבית. כמדי שנה קרא הרבי בעצמו את המגילה, והפעם האירו פניו באור מיוחד.

כשהגיעה הרבנית מבית הכנסת, ניגשה למטבח לערוך את הסעודה אך השתוממה לראות שהכול נעלם. לא חלות, לא בשר ולא דגים... אובדת עצות נכנסה לחדרו של בעלה, אך בראותה את פניו הקורנות הבינה מיד מי 'סחב' את הדברים ויצאה חרש. היא כבר תצליח לארגן ארוחה מן השיריים שנותרו...

האישה הענייה סיפרה לחברותיה על משלוח המנות ואמרה "וודאי היה זה אליהו הנביא, שהביא מנות יפות כאלו". אך יהודי העיר הבינו כי רבם מילא הפעם את מקומו של אליהו הנביא. גם הם נתנו לרבי משלוחי מנות ביד רחבה וליהודים הייתה אורה ושמחה.

בפורים יכול כל אחד למלא את מקומו של אליהו הנביא, ויחד עם משלוח המנות לתת לשני משהו אמיתי מתוך הלב, "מְשֻׁלָּח מְנוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ". רמז יפה אמרו: **איש** שווה בגימטרייה **לרעהו** - כל איש ואיש יכול לתת את עצמו לרעהו, כולנו כאחד ללא מחיצות.

ערב פורים בבית מדרשו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, כולם מתכוננים לתפילת ערבית וקריאת המגילה. לפתע ניגש השמש אל הרבי ולחש דבר מה באוזנו. קם הרבי מכיסאו ויצא מבית המדרש לעיני המתפללים המשתאים. נכנס הרבי לחדר הסמוך, שם המתינה אישה ובידה תרנגול, ושאלתה בפייה "כשר או טרף?" היא פחדה אפילו לחשוב שהתשובה טרף, הרי זה הדבר היחיד שהשיגה בעמל רב לה ולבני-ביתה לסעודת פורים. הסתכל הרבי על התרנגול ופסק "התרנגול אינו כשר ואסור לאכול אותו".

זעקה האישה "רבי! בפרוטותיי האחרונות קניתי את התרנגול. בעלי חולה וחשבתי שמרק עוף ישיב את נפשו. גם הילדים רוצים כבר לאכול משהו טוב. מה אעשה עכשיו?" פרכה את ידיה ובכתה... "אל תדאגי בתי", ניסה הרבי להרגיעה "ה' יתברך עוזר תמיד לכולם, הוא יעזור גם לך". לבסוף שאל אותה לשמה ומקום מגוריה, ושלח אותה לעזרת הנשים לשמוע את קריאת המגילה.

הרבי עצמו לא חזר לבית הכנסת, אלא לבש את מעילו ויצא לרחוב. בצעדים מהירים הלך לביתו, שם העמיס מכל טוב, חלות, פירות ומיני מתיקה, גם עוף מבושל ודגים ממולאים... לקח מכל הבא ליד וצרר במפה לבנה. שוב יצא לדרך, והפעם לביתה של האישה הענייה. כשמצא את הבית ונכנס פנימה, שמע קול חלוש מהחדר "זו את ביילה? מה היה עם השאלה' לרב...?". "פורים



רפואה ואמונה

קשיים רפואיים.

אנו מאמינים בני מאמינים שזה לא נכון בשורש העניינים. כמו שהקב"ה הסתכל באורייתא וברא עלמא כן כל יהודי ויהודי בעצמו עולם ומלואו, בנוי על יסודות התורה עם שס"ה גידים ורמ"ח אברים שדורשים ממנו לקיים מצוות בוראו, רמ"ח מצות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה. ללא ספק, התיקון לקלוקל בהשקפתנו נמצא בשורש של כל פרט ופרט בגוף שלנו: מהם רמ"ח האברים ושס"ה הגידים באנטומיה של היום? לאיזו מצווה שייך כל אבר וכל גיד? איך אפשר להבין את שורש הפנימיות, המסור של כל כאב וכאב וכל פתולוגיה בחיינו? ברגע שנגלה לעצמנו ונדע את ההדרכה הפרטית לכל יהודי ויהודי ונוכיח שבאמת הקב"ה מתקשר אתנו דרך עולם הרפואה נצליח לקדם את גאולת עצמנו.

תודה מכל הלב למו"ר הרב גינזבורג שליט"א ולצוות המדהים שלו שגילו לנו קצת מתורת הנפש. לנו, לצוות מערכת הבריאות השואפים לפנימיות עולם הרפואה, זה לא מספיק. אנו מבקשים מכבוד הרב והצוות הנפלא שלו לגלות לנו עוד יותר, לתת לנו הדרכה אמיתית כיצד לשפר את מתן השירות הרפואי לעם ישראל ולתת לנו כלים להתגבר על העמלקיות בעולם הרפואה.

עולם הרפואה בימינו מבוסס על עקרונות פילוסופיים יוונים שהופיעו בתקופת סוף הגבואה. כל המטרה של הפילוסופים האלו היה לעקור את החיבור בין שמים וארץ. עד היום כשאני מדבר עם רופאים אחרים או אפילו עם סטודנטים לרפואה, הם אינם מוכנים לקבל שום הסבר כסיבה לפתולוגיה אלא אם כן אפשר להוכיח את העובדה באופן מדעי (empirical medical studies).

כולנו מכירים את הרמב"ן שמופיע בפרשת בחוקותי (ויקרא כו, יא): "ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון השם?" דהיינו שכולנו מבינים שאין עוד מלבדו והקב"ה מנהיג העולם. אבל בכל זאת, מסביר הט"ז (יר"ד סי' של"ו ס"ק א), אחרי שהוא מביא דברי הרמב"ן – יש חובה ללכת לרופא להתרפא. וכך נפסק להלכה בכל פוסקי זמננו שיש חובה ללכת לרופא להתרפא.

ולכן הגענו למצב שבאמת אין הבדל בין הדרך שאומות העולם מתרפאים לבין איך שכלל ישראל מתרפאים. העמלקיות ושורש הבלבול היום במלאכת הרפואה הם האמונה שגנטיקה בעצם מחייבת כל אחד להגיע למטרה מסוימת ואין כח עליון שמנהיג את התהליך הרפואי. צדיק ורע לו רשע וטוב לו. כמה צדיקים עברו כאבים בלתי נסבלים ורשעים יכולים לחיות לפעמים חיים בלי

הכותב הוסמך לרבנות, רופא ילדים עם תת התמחות קלינית בהמטולוגיה אונקולוגיה ילדים, עובד כרופא בהתיישבות, מרצה בבית הספר לרפואה סקלד באוניברסיטת תל אביב ומנהל קבוצת אתיקה ברפואה יהודית לסטודנטים אמריקאים.

העלון 'אביטה נפלאות' – מעובד מתוך שיעורים שהתפרסמו בחוברת נפלאות. מדי שבוע יוצאת לאור חוברת נפלאות בת עשרות עמודים, המכילה סיכומים טריים של שיעורים והתוועדויות מהתקופה האחרונה, מאת הרב יצחק גינזבורג שליט"א.

נפלאות

שיעורי תורה והתוועדויות חסידיות
מהרב יצחק גינזבורג שליט"א

הסוּע כחוכרת 'נפלאות':

- מתי עמלק יכול להתקיף אותי?
- עבודה פנימית היא עבודה שבתית – עבודה מתוך מנוחה.
- מחיית עמלק – אמצעי או מטרה? (מתוך השיעור 'למחות את עמלק בנחת')
- תיקון שאול בחג הפורים
- כשאתה מתבסס – אתה שותק או מדבר?



חפשו את חוברת נפלאות בבית הכנסת שלכם! לא מצאתם?

מעוניינים להפיץ את חוברת נפלאות המודפסות במקום מגוריכם?
bit.ly/form-ge
itiel@pnimi.org.il | 052-4295164



לקבלת חוברת נפלאות בדוא"ל:
bit.ly/news_niflaot
017 :7 :itiel@pnimi.org.il



מרבִּים בשמחה

נְסִיבֵי שְׂמֵחָ מְזוּמֵת כְּנִיּוּת הַתּוֹרָה

קטעים קצרים ובהירים מתורת הרב גינזבורג
להזמנות: 054-7827702 achrut@gmail.com